

Specielle udflugtsmål:

Singharaja regnskoven - Veddha Country - Adams Peak - Colombo - Horton Plains/Worlds End - Wasgamuwa & Yala/Bundela Safari.

Specielle udflugtsmål som kan købes i forbindelse med Sri Lanka Rejsers rundrejser. Vi giver Dem gerne et tilbud på specielle udflugtsmål, vildt- og naturreservater som ikke er nævnt i rundrejsernes program!



Klippetemplet i Dambulla.



SINGHARAJA RAINFORREST:

Turen er en fantastisk natur oplevelse, for den som ønsker at opleve et stykke jomfruelig og uberørt regnskov. Det store skovområde Singharaja, rummer den rigeste fauna og flora som Sri Lanka kan fremvise. Området som er unikt selv for Sri Lanka, er erklæret for "World Heritage Site" af Unesco. Heldagsturen i regnskoven, foregår til fods sammen med "The Forrest Departments" guider.

Turen kan kun anbefales hvis De har god kondition og kan tåle blandingen af varme og høj luftfugtighed.



ADAMS PEAK:

Sri Pada bjerget har været pilgrims mål i over 1.000 år for budhister, hinduer, muslimer og kristne, og regnes for det helligste bjerg i verden af de fire hovedreligioner, der hver især har sin egen udlægning af det kæmpe fodaftryk som findes på toppen.

I sæsonen (december-april) besøges bjerget af flere tusinde pilgrimme der begynder opstigningen til toppen sen aften, for ved solopgang at se bjerget kaste 3 skygger i skyerne. Korteste rute er fra Maskeliya, ca. 4 timer for den trænedede bjergvandre.

God kondition kræves hvis man har sat sig som mål, at nå toppen af Adams Peak i 2.224 meters højde, samt varmt tøj og noget varmt at drikke.



VEDDA COUNTRY:

Sri Lankas urbefolkning Veddhaerne levede i skovene, før landet befolkedes af singhalesere og tamiler. De lever som jægere, efter naturens regler, jager med bue og pil. Den specielle stenalderøkse er også en væsentlig del af deres påklædning. Livet leves stadig som for tusinder af år siden, i de få landsbyer som er tilbage øst for Kandy, ved Mahiyangana og Dambana. Heldagstur med madpakke fra Kandy.

Da den sidste del af turen foregår til fods, anbefaler vi at De har en god kondition og tåler varme.



HORTON PLAINS & WORLDS END:

Mellem bjergene Kirigallapotta og Tatapola ligger Horton Plains, er et smukt plateau (tundra), 20 km. fra Nuwara Eliya. Horton Plains som er ideel for en travetur i højderne, kan gøres fra Nuwara Eliya som halvdagstur. Udsigtspunktet Worlds End, hvor Plains pludselig stopper med et fald på 700 meter, kan gøres til fods ad gode stier (ca. 2 timer). Udsigt til Den Bengalske Bugt og Det Indiske Ocean opleves bedst tidlig morgen.

Turen er ikke særlig krævende, og der er nu god vej helt til Plains. En trøje, let sommerjakke eller vindtæt regnfrakke samt et par gode travesko er nødvendig.



COLOMBO:

Kan også indlægges i en rundrejse, men kræver en ekstra overnatning, der eventuelt kan tilbringes på det gamle kolonihotel Galle Face eller på et af byens 5-Star hoteller.

Deres guide tager Dem selvfølgelig med på en Citytur i Colombo.

Foto: Hovedstaden Colombo med Beika Lake.



YALA & BUNDELA (SAFARI):

Det mest kendte reservat i Sri Lanka er Yala; med elefanter, leoparder, vandbøffler, bjørne, antiloper samt krokodiller. Bundela er kendt for sit fugleliv med flamingoer og pelikaner, benyttes som regel tidlig morgen.

Ønsker De at besøge Bundela og Yala går turen fra Nuwara Eliya til Tissa.

WASGAMUWA (SAFARI):

En lille bjergkæde går gennem skovene, hvor igennem 2 floder snor sig. Der findes 20 forskellige pattedyr, 163 fugle, 52 sommerfugle, 35 krybdyr og 15 paddearter, elefanter, leoparder, krokodiller, bjørne og antiloper.

Safarituren i Wasgamuwa strækker sig fra morgen til aften. Hvis ikke De er indstillet på flere timer kørsel i Jeep, kan vi anbefale Minneriya parken kun 15 minutter fra Giritala.



KANDA UDA PAS RATA! DET FULDE NAVN FOR KONGERIGET KANDY:

Som et naturligt centrum for højlandet ligger den gamle kongeby Kandy i 490 meters højde, omkranset af bjerge med små dale, floder og søer med kaskader af vandfald samt Sri Lankas største flod Mahaweli Ganga. "Den dejligste by på den dejligste ø i verden" - Citat: Sir William Gregory, guvernør 1872-77.

Srilankanerne har en særlig følelse for Kandy, og det kan ikke undre, for byen var den sidste bastion for de singhalesiske konger. Her overgav Kong Sri Wickrema Rajasinghe sig til den britiske kolonimagt i 1815.

Byen er center for handel og håndværk samt for højlandets kultur; musik, dans, sang og kunst. Kandys centrum er den 3 linede sø Kiri Mudhada Wewa (Lake Kandy), hvor sagnet fortæller at der er hvide skildpadder på bunden.

Dalada Maligawe; Tandens Tempel, hvor et af de allerhelligste relikvier en af Buddhas hjørnetænder opbevares, i et syvobbelt guldskrin, er Sri Lankas største turistattraktion. Hver aften kl. 19 åbnes dørene for, de flere hundrede, srilankanere som venter på at få et glimt af guldskrinet.

Bag templet er audienshallen, og den sidste rest af paladset (dronningepaladset) beliggende. Paladset er National Museum og rummer en samling af dragter, våben, brugs- og kunstgenstande.

Ved tempelpladsen er Kandys ældste tempel placeret, Natha Devale (14. århundrede). Fra Wace Park er der en fantastisk udsigt over Kandy, med guldtaget på Tandens Tempel, der glitre i Kandy søen.

Peradeniya Garden hvis historie går tilbage til det 14. århundrede, hvor der var kongelig have på arealet, blev grundlagt af englænderne i 1821. I haven findes et stort udsnit af tropiske vækster samt en fantastisk samling af orkideer og et japansk haveafsnit.



ORPHANAGE - ELEFANTBØRNEHJEMMET

Elefantbørnehjemmet "Pinnawela Elephant Orphanage" er en af de største attraktioner i Sri Lanka. Intet andet sted, undtagen Perahera optogene i Kandy, kan man se så mange elefanter på tæt hold. Elefanterne går frit omkring på det store areal - dog under opsyn af deres elefantpasser.

De yngste af ca. 100 elefanter vågner tidlig morgen ved solopgang, med lige dele fuglesang i ørene og sult i maven. Elefantpasserne får travlt når først, der er røre i det 10ha store børnehjem. Elefantungerne vil inden længe stå utålmodig og trompeterer for at få deres mælk. De yngste bliver fodret først. Går det ikke hurtigt nok, begynder sidekammeraten jaloux at hive i halen på den som bliver fodret.

Efter måltid, går turen til floden, hvor de mange elefanter tumler sig i vandet.

Ved middagstid er det tid for den helt store fodring og elefantpasserne må i gang med de mange mælkeflasker. Til de øvrige elefanter, får elefantpasserne hjælp fra en voksen elefant hun, der uddeler de mange tons frisk grønt.

Sidst på dagen, når middagshede er aftaget, trækker elefanterne op i palmelundene. De mindre elefanter får for sidste gang nogle af de mange flasker mælk, som de når at sætte til livs i løbet af dagen.

Siden 1984 har hjemmet været beboet af forældreløse og syge elefanter, som er blevet efterladt af deres mødre, eller på anden måde skilt fra flokken i junglen.

Elefant opdræt er noget relativt nyt i Sri Lanka og 1960 forbød regeringen at indfange elefanter.

Ud over de mange turistbesøg er Pinnawela et videnskabeligt forskningscenter og de første sunde elefantunger, er blevet født i Pinnawela.

Pinnawela Elephant Orphanage indgår i alle Sri Lanka Rejsers rundrejser.



SKILDPADDEFARMEN I KOSGODA:

Fra skildpaddefarmen i Kosgoda, hvor skildpadderne om natten går op på stranden og lægger deres æg i sandet. Æggene bliver indsamlet og udruges under beskyttende forhold i skildpaddefarmene, hvorefter de små skildpadder senere bliver udsat i Det Indiske Ocean.

Kosgoda er beliggende 30 minutter fra Hikkaduwa og fra Bentota 15 minutter.



Nuwara Eliya Golf Club.



The Royal Colombo Golf Club.



Victoria Golf Club ved Kandy.

GOLF I 2000 METERS HØJDE! DEN BEDSTE BANE ØST FOR SUEZ!

Byen Nuwara Eliya er bogstaveligt anlagt uden om Østens fineste 18 huls golfbane i 1889, af et regiment "Gordon Highlanders" som på tidspunktet var udstationeret på øen. Men i Sri Lanka er der dog også mulighed for at spille golf på The Royal Colombo Golf Club samt Victoria Golf Club ved Kandy.

Med omgivelser der kan lede tanken hen på Skotland, og med et klima som den bedste danske sommerdag, anlagde englænderne med Sir Samuel Baker (Nilens Kilder) i spidsen byen Nuwara Eliya. En stor del af de gamle engelske kolonibygninger er stadig velbevaret. Byen der er omgivet af bjerge med grønne te plantager, er i dag et eftertragtet feriested, der fremstår som en blanding af østens og vestens kulturer.

Byen blev i kolonitiden kaldt for "Little England" og her dyrkede englænderne deres fritidsfornøjelser; hestevæddeløb, fiskeri i floder og søer, bjergvandring samt ikke mindst golfspillet. Klubben blev grundlagt i 1889 af golfentusiaster fra et regiment af "Gordon Highlanders" som på det tidspunkt var udstationeret på øen.

Det nationale mesterskab afholdes på skift mellem Nuwara Eliya og The Royal Colombo Golf Club. Foruden de to baner findes en 18 huls bane; Victoria Golf Club tæt ved Kandy. Nuwara Eliya golfbane er i sig selv et overordentlig smukt område med hotellerne Grand, St. Andrews og Hill Club tæt op af banen, samt Hotel The Teafactory, Kandapola (25 min. kørsel) som også kan benyttes, hvis de ønsker at bo i rolige omgivelser midt i en af højlandets teplantager.

Ønsker De at spille Golf under rundrejsen, kan der indlægges ekstra dage i Nuwara Eliya, Colombo eller Kandy.



SRI LANKA REJSER-DK (Grand Tours): Eneste rejsebureau med 27 års erfaring til Sri Lanka. Medlem af Rejsegarantifonden siden 1990 - Reg. nr. 599.